

# ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ;

Η κυρίαρχη αφήγηση, αυτή που μπορεί πολύ εύκολα να χαϊδεύεται με φτηνούς ανθρωπισμούς και με ρατσιστικές-εθνοπατριωτικές κορώνες, αυτή που εκπορεύεται και από τα δεξιά και από τα αριστερά, εμφανίζει τους μετανάστες/ριες στον Έβρο και το Αιγαίο, ως επίδοξους εισβολείς, ως όργανα των σχεδιασμών του τουρκικού κράτους, ως «στρατιώτες» σκοτεινών κέντρων, ως εντέλει ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με δολοφονική πυγμή (αστυνομοστρατιωτική) και κοινωνική συστράτευση (λαός-στρατός-αστυνομία!).

Όλοι αυτοί, ο λεγόμενος «εθνικός κορμός», που μαζεύτηκαν στον Έβρο και το Αιγαίο, οι χιλιάδες μπάτσοι, στρατός, ΜΜΕ, «ανήσυχoi» κάτοικοι-φασιστικά κατακάθια σε περιπολίες, «αγωνιζόμενοι κάτοικοι των νησιών», Σύνδεσμος Ελλήνων Επιχειρηματιών, δήμαρχοι, φτηνός αριστερός ανθρωπισμός, παπαδαριό, Γιαννακόπουλοι και Μαρινάκηδες, φρεγάτες, Φρόντεξ, Κομισιόν δεν φυλάνε απλά τα εθνικά σύνορα-σύνορα του «ευρωπαϊκού παραδείσου». Είναι εκεί για να παίξουν τα πολεμικά τους παιχνίδια στον ανταγωνισμό με την Τουρκία. Είναι εκεί

για να καταστείλουν την οργή των ξεριζωμένων. Για να στείλουν μήνυμα σε όλες/όλους εκείνες/ους που θα θελήσουν να «παραβιάσουν» τις όποιες συνοριογραμμές: είτε αυτές είναι στο χάρτη, είτε συνοριογραμμές της κανονικότητας του πατρίς-θρησκεία-οικογένεια, του νόμος, τάξη, ανάπτυξη, ρατσισμός, ασφάλεια. Είναι εκεί για να χαράξουν έναν πόλεμο μεταξύ των καταπιεσμένων, να υποδείξουν «κοινωνικούς εχθρούς». Την ίδια στιγμή ψηφίζονται αντιαπεργιακοί νόμοι, νόμοι ισοπέδωσης για εργαζόμενους (σύνταξη στα 72!), νόμοι-συρματοπλέγματα για τις κοινωνικές αντιστάσεις (νομοσχέδιο για απαγόρευση διαδηλώσεων κτλ.)

Το «Σφραγίστε τον Έβρο και το Αιγαίο», ως κεντρικό σάλπισμα της κατασταλτικής επιχείρησης, βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με το «σφραγίστε τους μετανάστ(ρι)ες σε φυλακές», στα λεγόμενα κλειστά κέντρα «φιλοξενίας». Είναι το σάλπισμα των κυρίαρχων για την προέλαση του ολοκληρωτισμού, για την καταστολή κάθε αντιστεκόμενης/ου.

**όμως ο εχθρός δεν έρχεται ξυπόλητος,  
δεν έρχεται με βάρκες**

## Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

μένει σε βίλες, φοράει γραβάτες, ψηφίζει νόμους, κρατάει όπλα και γκλόμπ, φοράει δικαστικές τηβέννους, εθνόσημα και στολές παραλλαγής, κάνει επενδύσεις, ξερνάει ρατσισμό και σεξισμό, κρατάει μικρόφωνα και κάμερες, μας καλεί καθημερινά σε εθνική ομοψυχία.

**Είναι αυτοί που καθημερινά πολιορκούν,  
απαξιώνουν, λεηλατούν τις ζωές μας.**



ΘΕΡΣΙΤΗΣ

Νέστορος κ' Ευαγγελιστριάς -Ιλίου  
(απέναντι από το τέρμα του 732)

[thersitis.espinet.net](http://thersitis.espinet.net)