

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

έναντι στους απόβλητους, τις απειθαρχίες, τους περιττούς

Οι «ακρότητες», οι δολοφονίες, η βαρβαρότητα της αστυνομίας ποτέ δεν υπήρξαν τυχαία περιστατικά. Ποτέ δεν θα ζητηθεί διαβατήριο μετακίνησης από έναν βιομήχανο ή ανώτερο στέλεχος μιας επιχείρησης ποτέ αυτοί δεν θα βρεθούν έρμια της βούλησης του κάθε μπάτσου. Στη συγκυρία που βρισκόμαστε, με το βάθεμα της κρίσης να διαδέχεται τα γενικευμένα lockdown και να συνοδεύει την πολεμική προετοιμασία των κρατών, η καθεστωτική βία διαβαίνει το προηγούμενο κατώφλι της, αλλιάζοντας τους προηγούμενους συσχετισμούς και υποτιμώντας ακόμα περισσότερο τη ζωή των υπηκόων: η εντατικοποίηση της πειθαρχίας και του ελέγχου έως τον θάνατο είναι ο μόνος δρόμος για τη σταθεροποίηση των σύγχρονων κοινωνιών διαμέσου ενός πολέμου χωρίς όρια.

Οι κοινωνικές απειθαρχίες και αντιστάσεις πρέπει όχι απλά να κατασταλούν, αλλά να γίνουν «αόρατες», «μειονοτικές», «προβληματικές» (ως συνήθως με την πολύτιμη συνεισφορά της «αριστερής ευαισθησίας»). Εκεί βρίσκεται και η ουσία της κυρίαρχης προπαγάνδας και στρατηγικής για τη «νεανική παραβατικότητα», το «μεταναστευτικό», την «οπαδική βία», τις κοινότητες ρομά, τις διαδηλώσεις...

Καθημερινές πρακτικές που δεν εναρμονίζονται με την κανονικότητα, με τα «ήθη και έθιμα» του επιτελικού κράτους και των κοινωνικών συμμαχιών του, πρέπει να καταστούν «αντικοινωνικές», να απαγορευτούν και να γίνουν επίφοβες για τους «επίδοξους παραβάτες» (από τα γκράφιτι, τις καταλήψεις χώρων, την αφισκοκόλληση μέχρι την οδήγηση χωρίς

κράνος κ.α.). Τα μπλόκα στους δρόμους, οι αστυνομικές επιχειρήσεις στις πλατείες που αράζουν νεοθιάιες/οι, οι εισβολές σε γειτονιές ρομά με τηλεοπτική κάλυψη, η γενικευμένη καταστολή διαδηλώσεων με εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, τα τρομοσενάρια, οι συλλήψεις και η «έκτακτη συνθήκη» με αφορμή την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, η φύτευση χιλιάδων καμερών στους δρόμους είναι κομμάτι αυτής της στρατηγικής. Στο πλάι όλων αυτών, ο νέος ποινικός κώδικας, η οικονομική καταστολή (πρόστιμα, εξαγορές ποινών κλπ), η ασφυξία στις υπάρχουσες φυλακές και οι εξαγγελίες για δημιουργία νέων κολλαστηρίων εγκλεισμού.

Απέναντι στον «νόμο και την τάξη» μόνος ορίζοντας είναι η ανομία της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και της σύγκρουσης, η ακύρωση του φόβου και της ματαιότητας.

Ένα τέτοιο εγχείρημα ήταν και η ανακατάληψη των κτιρίων της Ματρόζου 45 και Παναγιώτου 21 στο Κουκάκι στις 11/1/2020. Καταλήψεις που δεν συντονίζονταν ούτε με το πρότυπο της «ανάπτυξης και εξευγενισμού» της περιοχής ούτε με τη νόρμα του «ησυχία, τάξη και ασφάλεια». Στο κάλεσμα αλληλεγγύης της ίδιας μέρας ανταποκρίθηκε πλήθος αλληλεγγύων που συγκεντρώθηκε έξω από τα κτίρια. Οι μπάτσοι χτύπησαν με μένος τη συγκέντρωση (και αργότερα εισέβαλαν εκ νέου στις καταλήψεις), έκαναν δεκάδες προσαγωγές και 11 συλλήψεις. Τα συλληφθέντα από το χτύπημα στην πορεία αλληλεγγύης έξω από την (ανα)κατάληψη δικάζονται στις 24/2/2024.

να τελειώνουμε με τον φόβο, τη ματαιότητα,

απειθαρχία

την κανονικότητα και την αστυνομία τους

ΚΥΡ
16/2
7μμ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«δημόσια τάξη στα μετόπισθεν
ενός πολέμου χωρίς όρια»
(στον χώρο του θεατρίνου)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
δικαστήρια ευεθλίδων

ΔΕΥ
24/2
9μμ

