

# ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ



Ο κεραυνός των Κίτρινων Γιλέκων με την ορμή και την ευρηματική αποφασιστικότητά τους, έδειχνε από το 2018 ήδη ότι “πρόκειται για ένα κίνημα που φέρει εντός του την υπέρβαση, το οποίο, ακόμη κι αν υποχωρήσει, θα έχει διασπείρει αυθόρμητα και υπόγεια την εξέγερση της καθημερινής ζωής και μια άνοιξη που θα ανθίζει όλες τις εποχές”, έγραφε ο Ραούλ Βανεγκέμ, όταν όλο το πολιτικό φάσμα, δεξιό και αριστερό, το περιφρονούσε ως παρείσακτο και άξεστο. Και πράγματι. Η τρέχουσα εξέγερση ενάντια στην κυριαρχία της οικονομίας επί της ζωής, η μεγαλύτερη σε διάρκεια, μαζικότητα και πυκνότητα μετά το Μάη του 1968, ανανεώνει την ίδια πρακτική αυτονομίας και άμεσης δράσης σε εκατοντάδες πόλεις και «αόρατα» προάστεια της χώρας για πάνω από τρεις μήνες.

Δυναμικές διαδηλώσεις εκατομμυρίων της τάξης των εργαζομένων αλλά και όλων των ηλικιών, επαναλαμβανόμενες διακλαδικές απεργίες, αποκλεισμοί δρόμων, διυλιστηρίων, ενεργειακών υποδομών, λιμανιών, μέσων μαζικής μεταφοράς και εργοστασίων, πυρπολήσεις κρατικών υπηρεσιών, εμπορικών κέντρων και συσσωρευμένων σκουπιδιών, καταλήψεις πανεπιστημίων και λυκείων, ημερήσιες και νυχτερινές αιφνιδιαστικές πορείες, αύξηση των απεργιακών ταμείων, των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης και των οργανωμένων ή/και χασοτικών συγκρούσεων με τη στρατοχωροφυλακή.

Δώδεκα κυλιόμενες κινητοποιήσεις-παρελάσεις του διασυνδικαλιστικού συντονιστικού, με τις ηγετικές του ομάδες να ζητούν την απόσυρση της αντιμεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατ’ εξαίρεση χρήση του άρθρου 49.3 από τον “βασιλέα” πρόεδρο Μακρόν, ελλείψει πλειοψηφίας στην εθνοσυνέλευση, κτηνώδης κρατική καταστολή της κινητοποίησης 30.000 αγωνιστ(ρι)ών ενάντια στις μεγαδεξαμενές νερού στο Σεντ Σολίν την 25η Μαρτίου, εκατοντάδες σοβαρά τραυματίες και δύο σύντροφοι σε κώμα, με τον Σερζ να εξακολουθεί να μάχεται για τη ζωή του.

Μια ολοκληρωτική δικτατορία του χρήματος, η “Μακρονία” και τα αφεντικά της, ταπεινώνουν, τρομοκρατούν, ακρωτηριάζουν και ρημάζουν με τα υπερεξοπλισμένα και στρατιωτικοποιημένα σώματα της αστυνομίας που συνιστά τον τελευταίο βραχίονα που της επιτρέπει να υπάρχει. Όμως ένα τεράστιο, χαρούμενο και οργανισμένο πλήθος, που δεν έχει ανάγκη από καμία πολιτική σέκτα και κανένα συνδικαλιστικό Λεβιάθαν, δεν αρκείται σε καλύτερες συνθήκες επιβίωσης, γυρίζοντας πίσω στη δουλειά, στο σχολείο και στα γραφεία ανεργίας, ασφυκτιά στην προοπτική της καπιταλιστικής λερναίας ύδρας.

**Ως εδώ! Δε θα ήταν κι άσχημη μια επανάσταση από τα κάτω!**

## **1<sup>η</sup> Ανακοίνωση για τον σύντροφό μας Σ., σε κώμα μεταξύ ζωής και θανάτου μετά τη διαδήλωση στο Σεντ Σολίν [Sainte-Soline]**

Το Σάββατο 25 Μαρτίου στο Σεντ Σολίν, ο σύντροφός μας Σ. τραυματίστηκε στο κεφάλι από εκρηκτική χειροβομβίδα της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης ενάντια στις μεγα-δεξαμενές νερού. Παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρισκόταν, οι αρχές εμπόδισαν συνειδητά τους διασώστες να παρέμβουν, σε πρώτο χρόνο, και να τον μεταφέρουν σε ειδικευμένη μονάδα, σε δεύτερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική εντατική κλινική. Διατρέχει ακόμα σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή του.

Η κλιμακούμενη βία που δέχτηκαν οι διαδηλωτές προκάλεσε εκατοντάδες τραυματίες, με πολλές βαριές σωματικές βλάβες, όπως αναφέρεται στις διάφορες διαθέσιμες αναφορές. Οι 30.000 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί με στόχο να εμποδίσουν την κατασκευή μιας μεγα-δεξαμενής νερού στο Σεντ Σολίν, ένα πρόγραμμα αρπαγής του νερού από μια μειοψηφία προς όφελος ενός καπιταλιστικού μοντέλου που δεν έχει πλέον τίποτα να υπερασπιστεί εκτός από το θάνατο. Η βία του ένοπλου βραχίονα του δημοκρατικού κράτους είναι η πιο ξεκάθαρη έκφραση αυτού του μοντέλου.

Σε όλα τα διαδοχικά γεγονότα με αφετηρία το κίνημα ενάντια στη μεταρρύθμιση των συντάξεων, η αστυνομία ακρωτηριάζει και επιχειρεί να δολοφονήσει ανθρώπους προκειμένου να αποτρέψει την εξέγερση και να υπερασπιστεί την αστική τάξη και τον κόσμο της. Τίποτα δεν θα κάμψει την αποφασιστικότητά μας να βάλουμε τέλος στην κυριαρχία τους. Από την Τρίτη 28 Μαρτίου και τις επόμενες μέρες, ενισχύουμε τις απεργίες και τους αποκλεισμούς, καταλαμβάνουμε τους δρόμους, για τον Σ. και όλους τις/ους τραυματίες και φυλακισμένες/ους των κινημάτων μας.

Ζήτω η επανάσταση!

*σύντροφοι και συντρόφισσες του Σ.,  
<https://lescamaradesdus.noblogs.org>  
26 Μαρτίου 2023*

Υ.Γ.: Αν έχετε πληροφορίες σχετικές τις συνθήκες τραυματισμούς του Σ., επικοινωνήστε:  
[s.informations@proton.me](mailto:s.informations@proton.me) Θα θέλαμε αυτή η ανακοίνωση να κυκλοφορήσει όσο το δυνατόν ευρύτερα.

## **2<sup>η</sup> Ανακοίνωση σχετικά με την αστυνομική σκευωρία για τον Σεργί και τις/ους άλλες/ους τραυματίες του Σεντ Σολίν**

Ενώ ο σύντροφός μας Serge αγωνίζεται σαν λιοντάρι για να κρατήσει τη ζωή που το κράτος προσπάθησε να του αφαιρέσει, γινόμαστε μάρτυρες ενός νέου κύματος βίας, αυτή τη φορά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο στοχεύει να τον παρουσιάσει ως έναν άνθρωπο που πυροβολήθηκε “νόμιμα”. Σήμερα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κώμα και η πρόγνωση για την υγεία του είναι ακόμη αβέβαιη. Η αλληλεγγύη μας απευθύνεται επίσης στον Μικαέλ [Mickaël] και σε όλες/ους όσες/οι αντιμετώπισαν την αστυνομική βία στο δρόμο τους.

Τα λόγια της κρατικής εξουσίας επαναλαμβάνονται ακατάπαυστα στα στούντιο των αστικών μμε για να κατασκευάσουν τον εχθρό που θέλουν να καταπολεμήσουν. Το προπέτασμα του καπνού τους δε θα αντέξει τις δεκάδες μαρτυρίες που έρχονται να αποκαταστήσουν την εξέλιξη των γεγονότων. Η στρατοχωροφυλακή

χρησιμοποίησε χειροβομβίδες προκειμένου να πλήξει τους διαδηλωτές και ενορχήστρωσε την απαγόρευση πρόσβασης των υπηρεσιών διάσωσης, μολονότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι αφήνονται οι σύντροφοι να πεθάνουν.

Οι μυστικές υπηρεσίες διακινούν ευρέως στους συντάκτες το “φάκελο” του Σερζ με σκοπό να επιβάλουν την αστυνομική άποψη για να ορίσουν αυτό που είμαστε. Δε θα σπαταλήσουμε το χρόνο μας εδώ αναλύοντας κάθε μία από τις σκόπιμα παραποιημένες αστυνομικές εκδοχές. Αυτό θα ήταν σαν να πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει η παραμικρή αλήθεια για το θέμα στις αλχημείες της προπαγάνδας του κράτους και των μμε. Ο Σερζ, ως αγωνιστής επαναστάτης, συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια με όλη του τη δύναμη στους διάφορους αναδυόμενους ταξικούς αγώνες ενάντια στην εκμετάλλευσή μας, πάντα με μέλημα τη διεύρυνση, την ενίσχυση και τις νίκες των προλετάρων.

Γιατί βέβαια, δεν πρόκειται να παραιτηθούμε και να συντριβούμε.

Καλούμε όλες/ους όσες/οι τον γνωρίζουν να ενημερώσουν τον περίγυρό τους για το ποιος είναι. Αλλά να θυμούνται ένα πράγμα: ο Σερζ αρνείται τη στρατηγική της εξουσίας να διαχωρίζει “τους καλούς” από τους “κακούς” αγωνιστές. Αυτή είναι και η δική μας γραμμή.

Την Τρίτη 28 Μαρτίου, άνθρωποι από όλο τον κόσμο πήραν την πρωτοβουλία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον πυρήνα του κινήματος κατά της μεταρρύθμισης των συντάξεων στη Γαλλία. Λάβαμε επίσης πολλά μηνύματα από συντρόφισσες/ους από άλλες χώρες. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους καλούμε να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τον αγώνα. Άλλες πρωτοβουλίες έχουν ήδη προγραμματιστεί και καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει και να τις πολλαπλασιάσει, ανυποχώρητα, στη Γαλλία και τον κόσμο.

Σας καλούμε σε μαζική διακίνηση αυτής της ανακοίνωσης.

Υ.Γ.: Κυκλοφορούν πολλές φήμες σχετικά με την υγεία του Serge. Σας παρακαλούμε να μην τις διαδίδετε. Θα σας κρατάμε ενήμερες/ους για την εξέλιξη της κατάστασης.

*30 Μαρτίου 2023,  
συντρόφισσες/σύντροφοι του Σερζ*

## **Έξοδος του Μικαέλ από το νοσοκομείο**

Ευχόμαστε καλή αποκατάσταση στον Μικαέλ που βγήκε από το νοσοκομείο σήμερα το πρωί. Έχει ακόμη δρόμο μπροστά του πριν από την πλήρη αποθεραπεία του, αλλά σε κάθε περίπτωση το νέο είναι πολύ ευχάριστο για μας!

**Δύναμη Μικαέλ!**

**Αγωνιστής για μια μέρα, αποφασισμένος για πάντα!**

*συντρόφισσες/οι του Σερζ,  
14 Απριλίου 2023*

## Ανακοίνωση του στεκιού Camarade στην Τουλούζη

Το στέκι Camarade, που άνοιξε το 2017, είναι ένας χώρος που προωθεί θέσεις και προτάσεις για να τελειώνουμε με την ακριβή ζωή και τη δουλειά για μια ζωή, για την αλληλεγγύη και την ταξική αυτοάμυνα, για τις εξεγέρσεις, για την επανάσταση, ενάντια στο διαχωρισμό στο εσωτερικό των κινημάτων και των αγώνων, ενάντια στην κατηγοριοποίηση των διαδηλωτριών σε καλές/ούς και κακές/ούς από την εξουσία, στην Τουλούζη και αλλού.

Ο Σερζ είναι ενεργό μέλος από το άνοιγμα του στεκιού, άνοιγμα που αποτέλεσε συνέχεια μιας πολιτικής ιστορίας στην οποία συμμετείχαν πολλοί και πολλές από εμάς εκείνη την εποχή. Είμαστε παλιοί σύντροφοι/ισσες και φίλοι/ες που συναντήθηκαν μέσα από τους αγώνες της καθημερινής ρουτίνας του συντριπτικού καπιταλισμού των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων.

Η γελοία επιχείρηση δαιμονοποίησης του Σερζ σύντομα εξουδετερώθηκε από τις δεκάδες μαρτυρίες αυτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συντρόφων και συντροφισσών του Σ. να μιλήσουν για αυτόν· και τους ευχαριστούμε θερμά. Δε θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε επίσης όλα τα άτομα που φρόντισαν τον φίλο μας ενώ οι στρατιωτικοί τον κοιτούσαν να πεθαίνει. Επιπλέον, ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους, με λόγια και έργα. Θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα στις δραστηριότητες του στεκιού για να ξανασυναντηθούμε και να συνεχίσουμε τον αγώνα.

Με την ευκαιρία, να υπενθυμίσουμε σε όλους τους πολιτικάντηδες που προσπαθούν να κεφαλοποιήσουν την κατάσταση πως ο Σερζ είναι αντίπαλός τους.

Σήμερα όπως και χθες, το κράτος διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον μας. Από το Σεντ Σολίν μέχρι το κίνημα των συντάξεων, από τα κινήματα του παρελθόντος μέχρι αυτά του μέλλοντος, η αστυνομική μέγγενη συνιστά τη μία και μοναδική απάντηση του κράτους. Εξάλλου, με το μακελειό του Σεντ Σολίν, το κράτος απέδειξε έμπρακτα την αδιαλλαξία του απέναντι σε οτιδήποτε το αμφισβητεί είτε τώρα είτε αύριο.

Το κράτος σκέφτεται μόνο με βάση τον προσδιορισμό ενός εχθρού. Κατασκευάζει μια ταυτότητα, στην προκειμένη περίπτωση την “άκρα αριστερά”. Στη συνέχεια διεξάγει μια επιχείρηση στοχοποίησης αυτής της ταυτότητας, με τα κριτήρια υπαγωγής σ’ αυτήν να είναι σχετικά ασαφή (ο υπουργός Εσωτερικών δε δίστασε να συμπεριλάβει στην “άκρα αριστερά” ακόμη και τη Λίγκα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), ελπίζοντας πως οι κύκλοι που βρίσκονται πιο μακριά από το νευραλγικό σημείο του αγώνα θα αποσυρθούν για να αφήσουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και να συντρίψει τις/ους απείθαρχες/ους. Αλλά, ενώ το κράτος κραδαίνει την απειλή της “άκρας αριστεράς”, ο στόχος είναι αλλού.

Οι πολιτικές ομάδες που στοχοποιούνται δεν είναι αυτές που προκαλούν “έκτροπα”. “Εκτροπα” προκαλούμε όλες/οι εμείς που αγωνιζόμαστε ενάντια στο κράτος, ενάντια στην εκμετάλλευση, εδώ και τώρα, όταν αποφασίζουμε να μην σταματήσουμε μια απεργία, ενώ οι εξουσιαστές μας φτύνουν στα μούτρα περιφρονώντας μας, με ή χωρίς επίταξη εργασίας.

“Εκτροπα” προκαλούμε όταν δεν δεχόμαστε να επιστρέψουμε σίτι μετά από μια πολλοστή πορεία πλαισιωμένη από τα συνδικάτα και το ένστικτο της ήττας τους, με το κεφάλι γεμάτο από σκέψεις για τα φράγκα που χάσαμε απεργώντας χωρίς να συμμετέχουμε ενεργά.

“Εκτροπα” προκαλούμε όταν, μετά από ένα απόγευμα μέσα στα δακρυγόνα και τα χτυπήματα με κλομπ, με καταιγισμό από πλαστικές σφαίρες και χειροβομβίδες ασφυξιογόνες, εκρηκτικές και κρότου λάμψης από την αστυνομία, λέμε “ποτέ ξανά” και αποφασίζουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από τους ορκισμένους δολοφόνους.

“Εκτροπα” προκαλούμε τη στιγμή που το κίνημα αποκτά μια νέα διάσταση. Αυτή την ώρα, πολλές συνιστώσες του κινήματος έχουν φτάσει σ’ αυτό το σημείο και προχωρούν στην πρακτική οργάνωση για να αποσπάσουν νίκες. Επειδή αυτό είναι το νόημα ενός αγώνα. Να αποκτήσουμε τα μέσα για να νικήσουμε.

Με πρόσχημα την αόριστη απεικόνιση της “άκρας αριστεράς”, το κράτος, στην πραγματικότητα, θα επιτεθεί σε όλες και όλους μας, σε όλες τις πρακτικές που επιδιώκουν τον αλληλέγγυο αγώνα εναντίον του. Η πρώτη νίκη είναι η ενότητα στον αγώνα, η άρνηση του διαχωρισμού. Η συζήτηση για τη στρατηγική της ενότητας πολώνεται ανάμεσα σε δύο θέσεις. Από τη μια πλευρά, υπάρχει αυτή που καυχιέται για την πολιτική ενότητα της αριστεράς, που σημαίνει τη διεύρυνση του ελέγχου του κινήματος, κόμματα και συνδικάτα που κεφαλοποιούν τους αγώνες μας.

Σ’ αυτήν την ενότητα της αφομοίωσης, αντιτάσσουμε την ενότητα στον αγώνα, με την εξάπλωση του κινήματος στο χρόνο και στο χώρο, με τη συγκρότηση ενός μαζικού, επαναστατικού και αυτόνομου κινήματος, ώστε όλος ο κόσμος να ζει σε ανθρώπινες συνθήκες.

Σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, καλούμε για την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης των προλετάρων και των διαφορετικών τομέων στην κεφαλή των πορειών, στην απεργία, στους αποκλεισμούς και στους δρόμους, κι αυτό να γίνει παντού στον κόσμο, γιατί η κατάσταση του Σερζ και του σημερινού κινήματος ενάντια στον παλαιό κόσμο αντηχεί και σε άλλα μέρη του κόσμου. Συντασσόμαστε επίσης με το κάλεσμα για την προστασία μας από τις δυνάμεις της αστυνομίας και της στρατοχωροφυλακής.

Γι’ αυτούς τους λόγους, στηρίζουμε το **“κάλεσμα για δράσεις” των συντρόφων και συντροφισσών του Σ., με έναρξη την εβδομάδα της 1<sup>ης</sup> Μάη, σε αλληλεγγύη με τον Σερζ και τις/ους άλλες/ους τραυματίες**, πάντοτε με τη θέληση να συνεχίσουμε και να ενδυναμώσουμε τους αγώνες και το σημερινό κίνημα, προκειμένου να οικειοποιηθούμε τα μέσα για να νικήσουμε.

Δύναμη στον Σερζ! Ζήτω ο κομμουνισμός και η αναρχία!  
Θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη της παγκόσμιας επανάστασης!

Στέκι Camarade,  
<https://camaraderevolution.org/>  
15 Απριλίου 2023

## 1<sup>η</sup> Ανακοίνωση των γονιών του Serge

Ο γιος μας Σερζ νοσηλεύεται σήμερα με "πρόγνωση απειλητική για τη ζωή του", μετά τον τραυματισμό του που προκλήθηκε από χειροβομβίδα GM2L<sup>1</sup>, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης της 25ης Μαρτίου 2023 που οργανώθηκε στο Σεντ-Σολίν ενάντια στα έργα των αρδευτικών δεξαμενών.

Έχουμε καταθέσει μήνυση για απόπειρα δολοφονίας, σκόπιμη παρεμπόδιση της πρόσβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης<sup>2</sup>, παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας και παραποίηση πληροφοριών που περιέχονται σε σχετικό φάκελο.

Σε συνέχεια διαφόρων άρθρων που δημοσιεύθηκαν στον τύπο, πολλά από τα οποία είναι ανακριβή ή παραπλανητικά, θα θέλαμε να κάνουμε γνωστό ότι:

Ναι, ο Σερζ είναι στη λίστα "S"<sup>3</sup> - όπως χιλιάδες αγωνιστές στη σημερινή Γαλλία.

Ναι, ο Σερζ είχε νομικές εκκρεμότητες -όπως οι περισσότεροι άνθρωποι που αγωνίζονται ενάντια στην καθεστηκυία τάξη.

Ναι, ο Σερζ έχει συμμετάσχει σε πολλές αντικαπιταλιστικές συγκεντρώσεις - όπως εκατομμύρια νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που πιστεύουν ότι μια επανάσταση δεν θα ήταν ανεπιθύμητη, συμπλέοντας με τα εκατομμύρια των εργαζομένων που σήμερα αγωνίζονται ενάντια στη μεταρρύθμιση των συντάξεων στη Γαλλία.

Θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για παραβατικές πράξεις που θα μπορούσαν να στιγματίσουν τον γιο μας, αλλά ότι οι πράξεις αυτές είναι αντίθετα προς τιμήν του.

*Οι γονείς του Σερζ,  
29 Μαρτίου 2023*

Σ.τ.Μ.:

1. Θανατηφόρο μέσο που μπορεί να προκαλέσει ακρωτηριασμό, εξόρυξη οφθαλμού, μη αναστρέψιμες βλάβες, ακόμη και θάνατο. Χρησιμοποιείται συστηματικά από τα γαλλικά ματ και την τετράτροχη στρατιωτική μονάδα (που υπάγεται στο υπουργείο εθνικής άμυνας) με τη χρήση ειδικού εκτοξευτήρα λόγω του κινδύνου αυτοτραυματισμού. Ζυγίζουν περίπου 150 γραμμάρια, έχουν εμβέλεια έως 220 μέτρα και ένταση ήχου 165 ντεσιμπέλ, υπερβαίνοντας την ένταση του ήχου ενός αεροπλάνου κατά την απογείωσή του. Στη διάρκεια της τρίωρης κινητοποίησης στο Σεντ-Σολίν εκτοξεύθηκαν 4.000 από αυτές τις χειροβομβίδες τραυματίζοντας σοβαρά πάνω από 200 ανθρώπους.

2. Από την πρώτη κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης μέχρι τη μεταφορά του Σερζ σε νοσοκομείο πέρασαν τουλάχιστον 3 ώρες και 40 λεπτά.

3. Η λίστα “S”, που διέπεται από αόριστες και αμφισβητούμενες διατάξεις, καταρτίζεται από τη γαλλική υπηρεσία πληροφοριών και περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία και τις ακριβείς κινήσεις ατόμων που, χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, θεωρούνται “ύποπτα για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια του κράτους με τάσεις ριζοσπαστικοποίησης”, φακελώνοντας με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.

## **2<sup>η</sup> Ανακοίνωση των γονιών του Σερζ**

Ο Σερζ βρίσκεται σε κώμα εδώ και 10 ημέρες, μετά τη χειροβομβίδα που δέχτηκε στο Σεντ-Σολίν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης ενάντια στις δεξαμενές νερού στις 25 Μαρτίου. Η ζωή του εξακολουθεί να είναι σε κίνδυνο.

Εμείς και η σύντροφός του ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους (συντρόφους, φίλους και αγνώστους) που έκφρασαν την υποστήριξη και την αλληλεγγύη τους προς το πρόσωπό του.

Ευχαριστούμε τις δεκάδες χιλιάδες συντρόφισσες/ους που μίλησαν στους δρόμους, μπροστά στα αστυνομικά τμήματα και αλλού την Πέμπτη 30 Μαρτίου, ενάντια στην αστυνομική τάξη που έχει εγκαθιδρυθεί στη Γαλλία.

Ευχαριστούμε όλες/ους εκείνες/ους που βοήθησαν τους τραυματίες κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης ή έδωσαν τη μαρτυρία τους για την καταστολή στο Σεντ-Σολίν, ιδιαίτερα σε σχέση με τον Μικαέλ και τον Σερζ.

Τέλος, ευχαριστούμε την ιατρική ομάδα που βρίσκεται στο πλευρό τους για να τους βοηθήσει να παλέψουν για τη ζωή.

Ο Σερζ παλεύει για τη ζωή με την ίδια δύναμη που χρησιμοποιεί για να αγωνιστεί ενάντια σε μια κοινωνική τάξη που έχει ως μοναδικό σκοπό να διατηρήσει τη σιδερένια γροθιά της αστικής τάξης πάνω στους εκμεταλλευόμενους.

Ας σταθούμε αλληλέγγυες/οι σε όλα όσα ο Νταρμανέν [*Σ.τ.Μ.: υπουργός Εσωτερικών, πολιτικός προϊστάμενος των σωμάτων ασφαλείας*] θέλει να εξαλείψει, να διαλύσει, να απομονώσει, να ακρωτηριάσει - από το κίνημα για τις συντάξεις μέχρι τις επιτροπές κατά της καταστολής, από τις μελλοντικές ZAD [*Σ.τ.Μ.: ακρωνύμιο- παράφραση του όρου Αναβληθείσα Ζώνη Ανάπτυξης, Zone d'Aménagement Différé, αμφισβήτηση δηλαδή μεγάλων έργων υποδομών, υπεράσπιση του περιβάλλοντος και του δικαιώματος να αποφασίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι για το μέλλον της γης, απορρίπτοντας την καπιταλιστική οικονομία*] μέχρι το κίνημα των μπλόκων. Η τρομοκρατία και η βία είναι καθημερινά από την πλευρά του κράτους, όχι την πλευρά εκείνων που διαδηλώνουν για την απόρριψη μιας καταστροφικής τάξης πραγμάτων.

Σας ευχαριστούμε για την όσο το δυνατόν ευρύτερη διανομή αυτής της ανακοίνωσης.

*Οι γονείς του Serge,  
4 Απριλίου 2023*

### **3<sup>η</sup> Ανακοίνωση των γονιών του Σερζ**

*(Διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς στήριξης των οργανώσεων "Εξεγέρσεις για τη Γη" στο Παρίσι).*

Η απειλή για τη διάλυση μιας από τις συλλογικότητες που κάλεσαν σε διαδήλωση ενάντια στις δεξαμενές νερού στις 25 Μαρτίου είναι μια νέα απόδειξη της περιφρόνησης που εκφράζει αυτό το καθεστώς απέναντι σε όποιον/α θέλει να αποτελέσει φραγμό στην πολιτική που εφαρμόζει υπηρετώντας την αστική τάξη. Στην πραγματικότητα, στόχος του είναι να εδραιώσει την ιδέα ότι οι χιλιάδες διαδηλωτές/τριες που ήταν παρόντες/ούσες στο Σεντ Σολίν ήταν παιδιά χωρίς καμία αυτονομία, που πήγαν εκεί υπό την επιρροή κάποιας απόκρυφης δύναμης.

Η απειλή διάλυσης των δομών που οργανώνουν την αλληλεγγύη ενάντια στην καταστολή είναι άλλη μια αντανάκλαση αυτής της διαρκούς περιφρόνησης, η οποία συνίσταται στο να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι οι ίδιοι, η βάση δηλαδή, είναι ανίκανοι να οργανωθούν για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία είναι ακριβώς το αντίθετο.

Στο Σεντ Σολίν, δεν υπήρχαν "μπλε" και "μαύροι" από τη μία πλευρά και "οικογένειες" από την άλλη. Οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την απαγορευμένη διαδήλωση γνώριζαν ότι οι πιο κινητικοί θα βρίσκονταν στην πομπή που θα ήταν υπεύθυνη να ανοίξει το δρόμο προς τη δεξαμενή, και δεν υπήρχε καμία διάκριση μεταξύ των "μη βίαιων" και των "βίαιων", των "καλών" και των "κακών" διαδηλωτών/τριών. Η συνενοχή των μεν με τους δε ήταν προφανής. Αυτές οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έδρασαν από κοινού, ο καθένας/η καθεμία σύμφωνα με τις δυνατότητές του/της, ενάντια στο καπιταλιστικό μοντέλο που εκπροσωπούσαν οι δεξαμενές και παρά τις απειλές για την καταστολή που προέρχονταν από το κράτος. Και όλες/οι μαζί, κατάφεραν να αντισταθούν με το σώμα τους στο ένοπλο χέρι του κράτους.

Η βία ήταν από την πλευρά των δυνάμεων της τάξης, οι οποίες στόχευσαν το σύνολο των διαδηλωτών/τριών. Οι 200 τραυματίες στο Σεντ Σολίν -μεταξύ των οποίων ο γιος μας Σερζ και ο Μικαέλ [*Σ.τ.Μ.: ο Μικαέλ βγήκε από το νοσοκομείο στις 14/4, αλλά έχει ακόμη δρόμο για την αποθεραπεία του*], οι πιο σοβαρά τραυματισμένοι- δεν είναι το αποτέλεσμα μιας "κακής διαχείρισης της διατήρησης της τάξης", των λαθών του ενός ή του άλλου ατόμου, ή το προϊόν της τύχης. Ο υπεύθυνος γι' αυτούς τους 200 τραυματίες είναι ένα κράτος

του οποίου ο μόνος στόχος, στην τρέχουσα περίοδο, είναι να γονατίσει κάθε κοινωνική διαμαρτυρία, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα την εκμετάλλευση της εργασίας τα επόμενα χρόνια, μπροστά στην κρίση που γνωρίζει ο καπιταλισμός στην προσπάθειά του να διαιωνιστεί.

Η αστυνομική και ποινική καταστολή είναι πανταχού παρούσα και εξαπλώνεται όπως η εξαθλίωση στον φτωχό κόσμο, αλλά δεν θα αφήσουμε τον εαυτό μας να εγκλωβιστεί σε έναν αγώνα ενάντια σ' αυτή την καταστολή, κάτι που θα καταλάμβανε όλους τους χώρους μας και το όραμά μας για τη ζωή. Γιατί ο κόσμος μας είναι επίσης ένας κόσμος του αγώνα και ο αγώνας σημαίνει και γιορτή. Γιορτή είναι οι συλλογικές κουζίνες των "Κίτρινων Γιλέκων" στους κυκλικούς κόμβους, οι φωνές και τα τραγούδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, η δημιουργική και πολύχρωμη έκφραση που ενδέχεται να έχουν οι διαδηλώσεις των γυναικών ή των ομοφυλόφιλων, των λεσβιών κ.ά., οι απεργίες ή οι καταλήψεις στις οποίες οι εργαζόμενες/οι ανακαλύπτουν τον εαυτό τους στον χώρο εργασίας τους, οι παιγνιώδεις αποκλεισμοί δρόμων ή σχολείων... Απέναντι στην καταστολή, αυτοί οι χώροι αγώνα και γιορτής δείχνουν ότι ο κόσμος πρέπει να αλλάξει από τα κάτω και ότι έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε τώρα, αναδεικνύοντας και επεκτείνοντάς τους.

Δεν χρειαζόμαστε καμία "προσωπικότητα" ή κόμμα για να μας δείξει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, παίρνοντάς μας από το χέρι. Θα διατηρήσουμε την ενότητά μας στον ίδιο αγώνα ενάντια στον καπιταλιστικό χωροταξικό σχεδιασμό και την αλληλεγγύη μας ενάντια στην καταστολή. Δεν σκοτώνεις ένα κίνημα διακηρύττοντας ότι θα διαλύσεις κάποιες από τις δομές του ή ότι θα τις απαγορεύσεις. Κατά συνέπεια, η διάλυση ή οι απαγορεύσεις δεν θα αλλάξουν τίποτα. Και δεν θα ενδώσουμε στην παλινωδίες των πολιτικών κομμάτων που εξακολουθούν να προσπαθούν να μιλούν στο όνομά μας, ενώ δεν εκπροσωπούν πλέον και πολλά πράγματα.

Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας για να αποκρούσουμε την επίθεση τόσο του αστυνομικού κράτους όσο και της ακροδεξιάς που βρίσκεται σε επιφυλακή.

Παρακαλούμε να διανείμετε αυτή τη δήλωση όσο το δυνατόν ευρύτερα.

*Οι γονείς του Σεργί,  
12 Απριλίου 2023*

#### **Ανακοίνωση αριθ. 4: Η πρόκληση της αυτονομίας**

Ο σύντροφός μας Serge αγωνίζεται να επιστρέψει σε εμάς και το κάνει με ανυποχώρητη αποφασιστικότητα. Αυτός ο αγώνας που δίνει ο ίδιος, που δίνουμε εμείς, έρχεται σε ριζική αντίθεση με την ατμόσφαιρα τέλους του κινήματος την οποία το κράτος, μέσω της αλαζονείας, της καταστολής και της υπόσχεσης του χειρότερου, προσπαθεί να κάνει να καταπιούν όσοι αγωνίζονται. Ενώ τα συνδικάτα ψάχνουν πάση θυσία διέξοδο για να κρύψουν, όσο καλύτερα μπορούν, το ξύλο που τρώνε από την κυβέρνηση εδώ και τέσσερις μήνες, πολλοί και πολλές από εμάς παραμένουμε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα συμβεί όπως ελπίζουν οι θιασώτες της κοινωνικής τάξης. Αλλά πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό;

Από τις 25 Μαρτίου, οι σύντροφοι του S προσπαθούν να στηρίξουν τις πολλές πρωτοβουλίες υπέρβασης που, κατά τη γνώμη μας, αντιστοιχούν στο ξεπέρασμα της συνδικαλιστικής ρουτίνας, στην ενίσχυση του αγώνα, στην επιθετική αλληλεγγύη, για την επανάσταση. Ήταν σημαντικό για μας να υπενθυμίσουμε, από τη συγκεκριμένη θέση μας στο κίνημα, ότι η αλληλεγγύη στους τραυματίες και τους φυλακισμένους επιτυγχάνεται με την ενίσχυση του αγώνα και όχι μόνο στους μαιάνδρους της πρόσωπο με πρόσωπο



αντιπαράθεσης με το κράτος και τα δικαστήριά του. Οι πρωτοβουλίες υπέρβασης, των οποίων το αναδυόμενο πρόσωπό λάμπει στις χίλιες φωτιές των κάδων στους δρόμους, γίνονται μέσα στο κίνημα, με αφορμή ευκαιριακές συναντήσεις και συγκεκριμένες συλλογικές οργανώσεις για να δώσουν δύναμη σε όλους και όλες όσοι αγωνίζονται σήμερα. Η αυτοοργάνωση των προλετάρων, είτε πρόκειται για συντονισμούς, δίκτυα, συλλογικότητες, ομάδες κ.λπ. μας επιτρέπει να φανταστούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια, μακριά από τον ρυθμό που μας επιβάλλει να ξερνάμε σε κάθε διάλυση. Ο κίνδυνος στην παρούσα στιγμή είναι να χάσουμε τον εαυτό μας από τα μάτια μας, να υποχωρήσει το κύμα και ο καθένας να αποτύχει στην τρύπα του. Η εβδομάδα της 1<sup>ης</sup> Μαΐου εξελίσσεται σε σημαντική στιγμή και είναι στο χέρι μας να την κάνουμε αφετηρία για την οικοδόμηση των δυνάμεών μας. Η εβδομάδα δράσεων που καλούν οι σύντροφοι του S, αφιερωμένες στους τραυματίες και τους φυλακισμένους, μπορεί να προσφερθεί για αυτό, να ενισχύσει το στρατόπεδο όσων δεν θα το βάζουν κάτω.

Ποτέ δεν θα παρουσιαστούμε ως μια κεντρική δύναμη στην οποία πρέπει κανείς να ενταχθεί, για τον απλούστατο λόγο ότι ένα κίνημα χωρίς επικεφαλείς δεν διαλύεται και ότι μια ηγεσία, όσο ριζοσπαστική κι αν φαίνεται, καταλήγει πάντα να έχει τα δικά της συμφέροντα, αντίθετα με τα δικά μας. Η προδοσία είναι το μοιραίο πεπρωμένο και μαζί της η ολοσχερής καταστολή αυτού που δίνει δύναμη στο κίνημα. Επαναλαμβάνουμε: όποιο καθεστώς διακυβέρνησης της καπιταλιστικής ζωής κι αν πολεμήσουμε στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, καμία παραχώρηση δεν θα μας γίνει. Η ενίσχυση της ικανότητάς μας για αυτοοργάνωση, μέσα από αυτόνομες συνελεύσεις, δίκτυα αγώνα, αυθόρμητες ομαδοποιήσεις, όποια μορφή κι αν έχουν, αρκεί να είναι οριζόντιες, είναι ίσως η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η πρόκληση της αυτονομίας μας, να μην χρειάζεται πλέον να υποστούμε τους στρατηγούς του κινήματος και τη διαχείρισή τους. Δεν θα γίνουμε ποτέ καλοί μικροί στρατιώτες.

Επαναλαμβάνουμε το κάλεσμά μας για δράση κατά την εβδομάδα της 1<sup>ης</sup> Μαΐου και δεσμευόμαστε να το αναμεταδώσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε ο καθένας, ανάλογα με τις ανάγκες και τα μέσα του, να μπορεί να συμμετάσχει.

Δύναμη στα παιδιά του 20<sup>ου</sup> διαμερίσματος του Παρισιού, τα οποία οι μπάτσοι προσπάθησαν να σκοτώσουν.

Δύναμη στον Serge και σε όλους τους τραυματίες και τους φυλακισμένους, ξανά!

Ζήτω η παγκόσμια επανάσταση!

Οι σύντροφοι του S

Ps: Μη διστάσετε να μας στείλετε τις δράσεις αλληλεγγύης σας στο [s.informations@riseup.net](mailto:s.informations@riseup.net). Θα τις αναμεταδώσουμε στο blog [lescamaradesdu.snoblogs.org](http://lescamaradesdu.snoblogs.org) και στα δίκτυα Insta (@camarades\_du\_s) και Tweeter (@CamaradeDuS)

#### **4<sup>η</sup> Ανακοίνωση των γονιών του Σεργ**

Ένα μήνα μετά την επίθεση με χειροβομβίδα που τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι τον γιο μας Serge, στις 25 Μαρτίου 2023, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης κατά των μεγα-δεξαμενών νερού στο Σεντ Σολίν, η αβεβαιότητα παραμένει όσον αφορά το μέλλον του.

Σύμφωνα με καθαρά κλινικά ιατρικά κριτήρια, ο Σερζ έχει βγει από το κώμα. Αυτό σημαίνει ότι μισοανοίγει τα μάτια του, αλλά σε καμία περίπτωση ότι έχει ξυπνήσει.

Η θεραπεία που έχει λάβει από την άφιξή του στο νοσοκομείο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων τραυματισμών και λοιμώξεων που προκλήθηκαν από την επίθεση με χειροβομβίδα εναντίον του, αλλά και από τις συνθήκες υπό τις οποίες του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο χώρο της διαδήλωσης -οι δυνάμεις της τάξης δεν επέτρεψαν στους πυροσβέστες και τα ασθενοφόρα να προσεγγίσουν τους τραυματισμένους ανθρώπους για να τους περιθάψουν.

Η προαναφερθείσα θεραπεία συνέβαλε ώστε η κατάσταση της υγείας του Σερζ να μην επιδεινωθεί περαιτέρω, η οποία όμως παραμένει "εξαιρετικά εύθραυστη". Αυτό δίνει ελπίδες ότι θα ανακτήσει τις αισθήσεις του, κάτι όμως που δεν έχει γίνει ακόμη.

Μέχρι στιγμής, είναι αδύνατο να διαβεβαιώσουμε ότι ο Σερζ θα επανέλθει και θα ανακτήσει τον έλεγχο του σώματός του (τα μέλη και τις αισθήσεις του, την ικανότητά του να αναπνέει και να μιλάει) ή να εκτιμήσουμε τις μεταγενέστερες του τραυματισμού του συνέπειες. Μια μολυσματική υποτροπή παραμένει επίφοβη.

Συνεπώς, η ζωτική του πρόγνωση εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό καταγγέλλουμε κάθε εργαλειοποίηση που ενδεχομένως θα γίνει από το γεγονός ότι έχει βγει από το κώμα: ο **Σερζ δυστυχώς απέχει πολύ από το να έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του**. Ο αντίθετος ισχυρισμός θα ήταν ένα καθαρό ψέμα.

*Οι γονείς του Serge,*

*26 Απριλίου 2023*

### **Ταμεία αλληλεγγύης**

#### **Για τον Σερζ**

Εδώ είναι ένας σύνδεσμος <https://www.helloasso.com/associations/la-galere/collectes/solidarite-pour-les-proches-de-serge-et-de-blesses-de-ste-soline> ενός ταμείου για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων υλικοτεχνικών εξόδων στήριξης του Σ. (μετακίνηση συντρόφων, διαμονή, υλικές ανάγκες) αλλά και για άλλους τραυματίες που συναντάμε στην πορεία. Ένα πρώτο ταμείο έχει φτάσει το επιθυμητό ανώτατο όριο για τη διαχείριση των άμεσων υποθέσεων. Επανεκκινούμε ένα νέο ταμείο εδώ <https://www.helloasso.com/associations/la-galere/collectes/solidarite-pour-les-proches-de-serge-et-de-blesses-de-ste-soline> για να επιτρέψουμε σε όλο τον κόσμο να κάνει δωρεές, μη γνωρίζοντας το κόστος που συνεπάγεται ο τραυματισμός του Σερζ. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για αυτόν τον σκοπό, δεσμευόμαστε να τα διανείμουμε στα ταμεία αλληλεγγύης που στηρίζουν τις/ους τραυματίες και τις/ους φυλακισμένες/ους των κινημάτων μας.

#### **Για τον Μικαέλ**

Αυτός είναι ο σύνδεσμος για το ταμείο του Μικαέλ

[https://www.leetchi.com/c/myckagj41?utm\\_source=copylink&utm\\_medium=social\\_sharing](https://www.leetchi.com/c/myckagj41?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing) για να στηρίξουμε τους οικείους του και να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της ζωής τους παρά τις πολύ δύσκολες στιγμές.