



Οι Ζωές Μας Σε Αναστολή

Εδώ και 8 μήνες, με αφορμή την εξάπλωση της ποιμωχής covid 19, ένα νέο καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» έχει στηθεί και επιβάλλει μέτρα και πρακτικές που αγγίζουν τα όρια του πιο δυστοπικού σεναρίου. Μέτρα που κοιτάνε προς την κατεύθυνση του απόλιτου κοινωνικού επέγκου, της βίαιας εκπειθάρχησης και της άνευ όρων υποταγής στην απαξίωση της ζωής μας. Η περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, οι απολύτες, η τηλεργασία, η διδασκαλία εξ αποστάσεως, ο απόλιτος εγκλεισμός μεταναστ(ρ)ών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η απαγόρευση των συγκεντρώσεων, της κυκλοφορίας και των συναθροίσεων, η αστυνομοκρατία, ο αποκλεισμός πάρκων και πλατειών είναι ενδεικτικά της κρατικής διαχείρισης στο όνομα της «πανδημίας». Με πρόσχημα την «προστασία της δημόσιας υγείας» και αρωγούς τα ΜΜΕ, τα επιστημονικά επιτελεία και τις δυνάμεις καταστολής, κράτος και κεφαλαιοί επελαύνουν πάνω στις ζωές μας.

Τα τελευταία χρόνια, οι πλειοπληκτες «κρίσεις» σε παγκόσμιο επίπεδο ανάγονται σε επικλήσεις για την οξύτερη ακτήρυνση ενός συστήματος που διαρκώς ξερνάει εκμετάλλευση και καταπίση. Στο όνομα μιας νέας «κρίσης», αυτή τη φορά «αγειονομικής», μπορούν και δικαιολογούνται μια σειρά μέτρων, όπως κρατικές παροχές σε ΜΜΕ, επιχειρηματικούς κολοσσούς (βλ. AEGEAN) και τράπεζες. Την ίδια στιγμή που η ρυτορική περί «ατομικής ευθύνης» συνεχίζεται, επιχειρώντας να ξεπλύνει τις κρατικές αποφάσεις που κάθε άλλο παρά για την προστασία της υγείας μας λαμβάνονται, η καταστολή αποιασθήποτε μαρφάς αντίστασης και απειθαρχίας αποτελεί σταθερό διακύβευμα της κρατικής εξουσίας. Αποδεικτικά αυτών των προθέσεων είναι η απαγόρευση και καταστολή των διαδηλώσεων, η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων με χιλιάδες προσλήψεις και εξοπλισμό, καθώς και χουντικής προέλευσης διατάγματα, όπως η απαγόρευση της συνάθροισης άνω των 4 ατόμων κατά τη διάρκεια της επετείου του Πολυτεχνείου.

Πέρα από την επίθεση στα αγωνιζόμενα κομμάτια, η απαγόρευση κυκλοφορίας και συναθροίσεων, καθώς και τα εξοντωτικά πρόστιμα έχουν επιβάλλει ένα καθεστώς ασφυκτικής επιτήρησης στις κοινωνικές επαφές εκτός εργασιακού χρόνου, επιχειρώντας να κανονικοποιήσουν στην κοινωνική συνείδηση τη διαδρομή «δουσιειά-σπίτι, σπίτι-δουσιειά». Στο στόχαστρο βρίσκονται οι φιλικές και συντροφικές σχέσεις που δημιουργούνται έχω από το συχνά ασφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και οι δημόσιοι χώροι, τα πάρκα και οι πλατείες. Εκεί όπου μπορούμε να συναντιόμαστε μακριά από το εμπόρευμα και την κατανάλωση, να γνωριζόμαστε, να επικοινωνούμε, να χτίζουμε σχέσεις και να σάμε στην πράξη την εξατομίκευση και την απομόνωση. Από την πρώτη κιόλας καραντίνα, οι συναθροίσεις σε ανοικτούς χώρους (πάρκα, πλατείες, παραλίες, βουνά) ποινικοποιήθηκαν και κατεστάλησαν βίαια με το πρόσχημα ότι αποτελούσαν «υγειονομικές βόμβες», την ίδια στιγμή που χιλιάδες εργαζόμενες/οι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να στοιβάζονται στα ΜΜΕ και να εργάζονται σε συνθήκες «γαπλέρας» (σούπερ μάρκετ, εργοστάσια, νοσοκομεία, μεταφορικές κ.α.).

Και φυσικά το βίωμα του εγκλεισμού κατά την καραντίνα έχει ταξικό πρόσωπο, μιας και είναι δυσβάσταχτο για όσες/ous αναγκάζονται να στριμώχνονται σε πλήγα τετραγωνικά ή σε υπόγεια, σε αντίθεση με όσες/ous έχουν το προνόμιο να ζουν σε ευρύχωρα διομερίσματα και βίτες. Σε φτωχές και υποβαθμισμένες περιοχές, η ανάσα που προσφέρει μια βόλτα σ' ένα πάρκο ή μια πλατεία είναι προϋπόθεση για ζωή. Μια τέτοια περιοχή είναι και τα δυτικά προάστια, και το πάρκο τρίτση είναι ίσως ο μοναδικός χώρος για συνάντηση, άθληση και περίπατο για χιλιάδες κατοίκους που ζουν στο ασφυκτικό περιβάλλον της μπράπολης. Στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, η πρόσβαση στο πάρκο - όπως και σε όλα τα πάρκα, άλση και πλατείες - είχε απογορευτεί, οι πύλες του κλειδώθηκαν και υπήρχε αστυνομική επιτήρηση. Ένα ενδεχόμενο νέο κλείσιμο του πάρκου σηματοδοτεί την περαιτέρω αποξίωση των ζωών μας και, ως εκ τούτου, η απογόρευση της πρόσβασης σε έναν από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους όπου μπορούμε να συναντηθούμε, να τρέχουμε, να παίξουμε, να χαρούμε τον ήπιο και τη γη, δεν μπορεί παρά να συναντήσει την έμπρακτη αντίστασή μας.

Δεν συντασσόμαστε με τις προσταγές της εξουσίας και το καθεστώς φόβου που έχει επιβληθεί. Στεκόμαστε απέναντι σε ποικιλές αναπαραγωγής των κυρίαρχων όρων και υποδειγμένων σχέσεων, και οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας. Απέναντι στον κοινωνικό έλεγχο και την έρημη που επικειρεί να επιβάλλει, να προτάξουμε την απληπλεγγύη και την συλλογική φροντίδα.

**ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ,
ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠ' ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΑΧΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ**

**ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΝΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ**

**ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ**

ΑΓΡΩΣ

αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος στο πάρκο τρίτση