

(να περάσουμε από τον καιρό του φόβου και της αποστασιοποίησης...)

ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΑΣΚΕΣ.....



Βρισκόμαστε πλέον σε εκείνο το σημείο πλήρους αποδοχής της «πανδημίας», όπου έχει εξαφανιστεί κάθε άλλη διερώτηση σχετικά με την «υγειονομική κρίση». Τα ερωτήματα αποκτούν την φαιδρότητα της συνήθειας: «προστατεύει η μάσκα ή όχι», «κοιλάει σε πλατείες ή όχι», «να γίνει λοκντάουν ή όχι», «φτάνουν οι εντατικές ή όχι». Η συνήθεια απομακρύνει όλα τα επικίνδυνα ερωτήματα: για το πως γεννιούνται οι θανατηφόροι ιοί, για το ότι ο πλανήτης έχει μετατραπεί σε μια τεράστια χωματερή, ότι η καπιταλιστική βιομηχανική παραγωγή ληηλατεί έδαφος, νερό και αέρα, ότι στοιβαζόμαστε, δουλεύουμε και κινούμαστε σε πόλεις μεγαθήρια, ότι απαξιώνονται ακόμα και οι στοιχειώδεις παροχές περίθαλψης...

Με πρόσχημα τον κορωνοϊό, ένα «υγειονομικό σχέδιο» εφαρμόζεται με όλες τις συνταγές του ολοκληρωτισμού: διάχυση φόβου (με υποδείξεις

υπευθυνότητας και ολίγη από ατομική ευθύνη), εθνικισμός, ρατσισμός, στρατιωτικοποίηση της καθημερινότητας, όλα ντυμένα με τον «αλήθινο» επιστημονικό λόγο των ειδικών... Κομμάτι αυτής της κανονικότητας γίνονται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστ(ρι)ών, η ανθρωποφαγία στην «αγορά εργασίας» όπου τα αφεντικά ξεσαλώνουν με πρόσχημα τις «ανάγκες της εταιρείας» και την «αναιμία» της εθνικής οικονομίας, η καταστολή εκείνων που επιμένουν να αγωνίζονται (εκκενώσεις καταλήψεων, νομος απαγόρευσης πορειών)...Την ίδια στιγμή βέβαια, δεν μπορούν να λείπουν και τα μεγάλα εθνικά στοιχήματα για τις ΑΟΖ ντυμένα με πολεμοχαρείς δηλώσεις για τον προαιώνιο εχθρό, την Τουρκία. Γιατί όσο πιο πολύ βυθίζεται μια κοινωνία στον φόβο, τους διαχωρισμούς, τον ανταγωνισμό, τόσο πιο εύκολα γίνεται αναλήσιμη σε εθνικές ιδέες.

Να σταθούμε απέναντι στην κανονικότητα του ελέγχου, της καταστολής, της εκμετάλλευσης, των συνόρων, του ρατσισμού και της πατριαρχίας. Φορώντας τις σωστές μάσκες!



ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ

(...στην εποχή των συγκρούσεων και του πλησιάζματος)

ΘΕΡΣΙΤΗΣ



νέστορος κ' ευαγγελιστρίας-ΙΛΙΟΝ
thersitis.espiv.net